

Hej Aikidoförbundet!

Nu är Aikidons deltagande i festivalen We Are Sthlm (fd Ung08), Europas största ungdomsfestival, över för denna gång...



Sammanfattningsvis kan vi säga att Aikido har blivit synligt för massor av människor och många har vågat prova på. Det har också varit ett tillfälle för våra medlemmar att visa upp sig vilket i sig är en vinst då vi inte har så många tillfällen för det. Arrangemanget från "staden" är väl organiserat i mycket positiv anda med fokus på att ungdomar skall få möjlighet att stå i centrum. Stämningen i Kungsan var trevlig och positiv under hela festivalen. Mellan 12.00-14.00 var det ganska lugnt med folk sen strömmade de till med allt från kompisgäng, förälder och barn till fritidsgrupper mm.

Kristina, Peter och Anna har innan festivalen haft möte med We are sthlm i Kungsan för att titta på vår plats och varit med på ett aktörsmöte i Kulturhuset. Under festivalen har de turats om att vara på plats för att ge info, förmedla ackrediteringspass och hjälpa till med att ta fram och ta bort mattor, staket, skyltar mm, och varit med på mattan förstås!

Pusselmattan om 80 kvadratmeter lånade vi från Stockholms Budo och Kampsportsförbund och kostnaden för utkörning av den, 2500:- har betalats med "vinsten" från Lägre med Micheline Tissier 2012.

Aikidoförbundets flaggor användes, spändes fast med remmar i staketet. En rollup shomen lånades av Spangforts. Inplastade A3 skyltar med informationstext om Aikido samt karta med översikt på var klubbarna ligger i Stockholm.

Informationsflyers har delats ut med kort text om Aikido och med adress till Aikidoförbundets webbsida. Eftersom det är "flyersförbud" under festivalen har vi endast delat ut till de som frågat om var man kan träna aikido mm. De flyers vi använde var kvar sedan Körsbärsblommans dag så de var ingen kostnad nu, men de kostade 750:- att trycka upp, vilket vi fick bidrag till av Aikidoförbundet tidigare i våras.

Alla som hjälpt till under veckan konstaterar att det varit roligt och att de gärna är med nästa år, men då helst en senare tid på eftermiddagen. (för att slippa ta ledigt från jobbet och för att det är mer folk i rörelse)

Nedan följer lite dag för dag rapportering:

### Tisdag 13 augusti

Järfälla Aikidoklubb ansvarade för dagen, deltog gjorde:

Jimmy Svensson - kontaktperson  
Kristina Isaksson  
Felicia Petronio Björhult  
Isabella Björhult  
Tom Beijner  
Peter och Anna Spangfort

och bredvid mattan som stöd  
Magnus Hartman (foto)  
Thérèse Björhult  
Pier Petronio  
Elis Mandelius  
Jan Lien (foto)



Det var en trevlig dag i Kungsan!

Upplägget blev en mix av aikidokas som tränade vilket visar hur aikido ser ut blandat med aikidokas som lockade in och tog hand om nyfikna som provade på.

Det fungerade bra med att det blev lite olika grupper på mattan.

Fram till kl 14.00 var det ganska lugnt med folk sen strömmade dem till.

Lite grovt var det 80-90 personer som var uppe och provade på.



/Anna



### Onsdag 14 augusti

Sisådär, här kommer en snabbrapport från dagens WeAreSTHLM

Stockholm Aikikai stod för arrangemanget i samarbete med Takamaru och Gubbängen.

Gusten Hollari Holmberg, Mattias Levin, Lidet Awalom, Tor Karlsson. Från Takemaru Emil Städje, Jim Engstrand. Från Gubbängen Anna Spangfort

Upplägget var samma som igår, med aktivitet på mattan i den mån det gick.

Vid starten kom en regnskur, men ett tag efter tre var det uppehåll och träningen började. Det kom en jämn ström med "prova påare" under dagen med några toppar när större grupper (fritids) kikade förbi. Totalt sett skulle jag uppskatta antalet som provade till mellan 60 och 70 stycken.

Vi packade ihop 20 minuter för tidigt eftersom det började regna igen.

Stort tack till alla som var där för ett toppenarrangemang.

/Gusten

Metro 14 augusti:



Torsdag 15 augusti

Hej här kommer en lite sen rapport från torsdagen då vi på Iyasaka hade ansvaret!

Det var soligt och fint hela tiden och många som kom och tittade, men som många tidigare sagt verkar vara så att de flesta kommer runt halv två- två. Skulle gissa på minst 200 som stannade till och "tittade" (dvs mer än bara släntrade förbi och råkade få en glimt) och kanske 30 st som provade på, främst unga i 6-12 års åldern, men även några militärer och andra vuxna. Överlag fin respons från publiken. Vi gjorde tre kortare uppvisningar och körde lite prova på pass, men de flesta kom fram till oss lite pö om pö och fick testa på.

Vi var tre stycken från Iyasaka på mattan, nämligen Sanda Tcacencu, Nikolina Olofsson-Maksimovic och så jag. Dessutom var Hasse Eriksson och Jerry Segerholm där och pratade med publiken. Dessutom gjorde Gusten ett kortare inhopps på mattan, mycket trevligt.

Tack för mycket fint och välorganiserat evenemang, vore väldigt kul om vi kunde göra om detta nästa år också.

/Alexander Kirchhoff

Fredag 16 augusti

Här kommer en rapport från fredagsgänget som var vi från Vanadis Aikidoklubb.

Solen sken, jag hade befarat regn, men istället var det grymt varmt, men härligt ändå!  
Vi hade bestämt oss för ett lite annorlunda upplägg på våra timmar. Vi körde block med en kort uppvisning och sen direkt efter det bjöd vi in till ett pröva-på-pass. Eller tanken var att vi skulle köra så hela tiden, men precis som det berättats om tidigare dagar, så var den första timmen lite tom på besökare så vi inledde med lite allmän aikidoträning. Men sammantaget hade vi ca 30 som körde hela pröva-på-pass på tjugo minuter ungefär. Färre deltagande blir det om man gör på detta vis, men de som var med fick en ganska god uppfattning om taisabaki, fall och enkla tekniker.

En önsketanke är kanske att man skulle få något senare tider nästa år, då de flesta besökare verkar komma först runt 14-tiden.

Men oavsett det, så var det jättekul att få vara med och sprida aikido på en så central plats!

Tack till Anna som var först på plan och hjälpte oss med mattutläggning och affischuppsättning!  
Tack också till, Gusten Hollareij Holmberg från Stockholm Aikikai som kom och avlöste Janne med att dela ut flyers och prata med folk medan vi tränade!

Vårt gäng bestod av:

Magnus Granberg, Ludvig Jönsson, Per-Edvin Svensson, Vincent de Verdier, Elvira Däcker, Jan Nevelius och jag, Helena Wikström.

Tack från oss!

/Helena



Hej alla

Kan bara instämna att det kändes väldigt bra att sprida aikido så här. Även om det "bara" var ca 30 som provade på så var det många som stannade till och var nyfikna och intresserade och som tog infolappar. Aikido syntes mitt i stan... Tack allihopa!!!

Mvh Janne

Sist och mest vill vi tacka alla aikidokas som ställt upp med sin tid och sitt engagemang!

/Anna, Peter och Kristina