

Full fart på We Are Sthlm 2017

På årets festival Kungsträdgården var vi placerade vid den östra ingången till festivalområdet, nära stora scenen och med Försvaret, Polisen, Räddningstjänsten och skateboardrampen som närmsta grannar. Mängden av människor som passerade just ingången var en fördel när det gällde att synas, vi drog fördel av det intresse "blåljusaktiviteter" som uniformerna ger, och även av en aktionsaktivitet som skateboard. Några av våra minsta aikidokas tyckte att det var rätt spännande också och passade på att prova försvarets uniformer och provsitta brandbilen, iförda gi förstås. En och annan med uniform kom och tog en svängom hos oss också.

Medlemmar från Iyasaka, Stockholm Aikikai, Nacka Mikoto, Gubbängen, Lilla Nakaima, Vanadis, Järfälla, Strängnäs, Ukehashi och Nuboko turades om att ta hand om arrangemanget. 420 svarta armband med aikidoförbundets webbadress delades ut till alla dom som provade på. Både barn, ungdomar och vuxna vågade ta klivet in på mattan.

Primärt deltog vi i WAS 2017 för att marknadsföra aikido i Sverige men dessutom ger evenemanget många positiva bieffekter. Aikidokas från olika klubbar i Stockholmsområdet har mötts och lärt känna varandra. Vi har fått inspiration till hur vi på vår respektive hemmaplan kan genomföra liknande aktiviteter, vi har sett konkreta exempel på hur vi genomför "prova-på". Jag vet att alla vi som deltog har ett bättre självförtroende efter det här.

Stort tack till Henrik Jacobsson från Iyasaka som höll ihop hela arrangemanget.

