

Idrottens dag i Almedalen 2017 ett lyckat evenemang för svensk aikido

Det har blivit lite av en tradition för Svenska Aikidoförbundet, att vara med och aktivera främst barn (men också en del nyfikna vuxna) på Riksidrottsförbundets evenemang Idrottens dag under Almedalsveckan i Visby. Även i år var vi med, och också denna gång var det mycket uppskattat. Vi kan glatt konstatera att cirka ett hundratal personer till nu haft glädjen att prova vår fina idrott och skaffa sig ett svart band att ha om handleden.

Gotland som normalt sett har ovanligt många soltimmar om man jämför med resten av landet, bjöd några dagar innan den stora dagen på oroväckande ostadigt väder. Men när det väl var dags för Idrottens dag i Almedalen visade sig ön från sin bästa sida, solen sken och många var tränings sugna.

Vi träffades ett par timmar innan starten för att få tältet uppsatt och mattorna utlagda. Aikidofunktionärerna bestod den här gången av både några för Almedalen-evenemanget nya ansikten, och en del "gamla rävar" som varit med ganska många gånger vid det här laget. Stämningen var som vanligt glad och förväntansfull, och alla såg fram emot en fin träningsdag med prova på-aktiviteter och uppvisningar varje timme.

En celeber geting och många glada barn

Precis som de senaste två åren då Peter "Foppa" Forsberg och självaste Bamse; världens starkaste björn bekantade sig med aikido, gästades tältet i år av en celebritet. Den mycket välkände getingen gav sig med entusiasm och nyfikenhet upp på mattan för att lära sig ikkyo, och lyckades med bravur. Efteråt gav getingen (som av förklarliga skäl var rätt fåordig) sig själv applåder, vilket vi tolkade som mycket positivt.

Även de flesta av barnen som kom och provade våra "ovanliga" övningar bemötte utmaningen med glädje, och många ville prova fler saker när vi avslutade för att släppa upp andra på mattan.

"Vad kan man göra mer? Jag måste visa min lillebror!" sa en av dem som deltog i prova på-aktiviteten, med iver i rösten.

Uppvisningarna genomfördes den här gången av en liten del Nationella Uppvisningstruppen och en del ungdomar, som bland annat medverkade vid den stora uppvisningen under 55-årsjubileet förra hösten. De hade oftast en ordentlig publik och visade upp lite av varje; från sittande träning till vapenteknik, allt för att visa på aikidons bredd. Efter uppvisningarna kantades mattan av glada barn som också ville göra det de just sett.

Idrottens dag gick märkligt fort och helt plötsligt var den bara slut. Mattorna packades ihop, tältet fälldes och vi lämnade platsen med en trevlig känsla av mersmak. Detta gör vi om igen nästa år!





